

DE TEMPELBERG BETREDEN IS ABSOLUUT VERBODEN VOOR MEER DAN EEN REDEN.

8 oktober 2015, True Thora Jews



Onlangs is er een toename geweest van het aantal joden dat een bezoek brengt aan de Tempelberg, met de aanmoediging van verschillende religieuze ultra-zionistische organisaties. We willen nogmaals het simpele feit vermelden dat rabbijnen uit alle orthodoxe joodse gemeenschappen eeuwenlang bepaald hebben dat het voor Joden verboden is om de Tempelberg te betreden.

In het huidige klimaat van conflicten en spanningen, heeft dit verbod helaas een extra betekenis gekregen. Zoals Rabbijn Moshe Sternburg, wereldberoemde autoriteit op het vlak van de Joodse wet en lid van de rabbijnse rechtbank van de Eidah Chareidis, zei in een openbare toespraak deze week: "Degenen die een bezoek brengen aan de Tempelberg maken van het Israëliisch-Arabisch conflict een religieus conflict."

Maar een religieuze oorlog is precies het doel van deze ultra-zionistische organisaties, evenals de rechtse partijen in de Knesset.

Toen het gewelddadig conflict over de Tempelberg eerst uitbrak in 1929, deed rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, toen opperrabbijn van de orthodoxe gemeenschap van Jeruzalem, een aangrijpende oproep aan de Arabische bevolking om in vrede te leven met de Joodse gemeenschap, hen te verzekeren dat het Joodse volk geen geheime plannen had om de Tempelberg of andere Arabische eigendommen in te nemen.

Hij schreef:

"De Joden willen op geen enkele manier nemen wat niet van hen is. En ze willen zeker niet de rechten betwisten van de andere bewoners van de plaatsen die zij bezaten en die ze eervol bekijken en als heilig beschouwen. En in het bijzonder is er geen basis voor het gerucht dat de Joden de Tempelberg willen innemen. Integendeel, vanaf het moment dat we vanwege onze zonden werden verbannen uit ons land, en onze Heilige Tempel werd verwoest, en we niet de vereiste zuiverheid van de Thora hadden, is het verboden voor elke man van Israël voet te zetten op het terrein van de Tempelberg, tot de komst van de rechtvaardige moshiach. Hij, die met de geest van de L-rd, die zal zweven over hem, zal rechtvaardig regeren, voor het welzijn van de hele schepping, en zal ons tot de zuiverheid terugbrengen zoals vereist door de Thora."

Het artikel werd gedrukt in het Arabisch in de toonaangevende Arabische krant.

Orthodox-joodse organisaties en gemeenschappen over de hele wereld hebben een verantwoordelijkheid om de huidige Tempelbergbezoekers in de krachtigste termen te veroordelen, zich van hen te distantiëren en het verbod terug in te voeren, namelijk dat Joden de Tempelberg betreden.

Slechts een maand geleden hebben sommige Amerikaanse joden hun bezorgdheid geuit over de overeenkomst met Iran, omdat ze vonden dat het misschien Joden in gevaar bracht. Waar zijn ze nu? Waarom veroordelen zij niet publiekelijk die liefhebbers van conflicten die opzettelijk de Tempelberg betreden en Joden in gevaar brengen?

Het is de plicht van elke Jood te verkondigen dat deze provocateurs ons niet vertegenwoordigen. En iedereen, wie de mogelijkheid heeft om kolonisten of hun aanhangers die wensen om Jeruzalem te bezoeken en misschien in de verleiding komen om de Tempelberg te betreden, heeft de plicht om ze de ernst van het verbod uit te leggen en de verplichting van de Joden om vreedzaam en verantwoord te handelen op een moment zoals dit.

<http://www.truetorahjews.org/issues/templemount3>